



AVUSTRALYA'NIN HİNT-PASİFİK POLİTİKASI

Mustafa Cem KOYUNCU

Giriş

Günümüzde, uluslararası ilişkilerin yapısına baktığımızda, sistemin köklü bir değişimden geçtiğini görmekteyiz. Değişen güç dengeleri ve ülkelerin güç kapasitelerinin yanı sıra güç unsurlarının da değişim geçirdiği, geçmişte olmayan parametrelerin önem kazandığı ve hayati derecede önemli görülen bazı unsurların da giderek önemsizleştiği söylenebilir.

Özellikle de 1990 yılında biten Soğuk Savaş, bahsi geçen değişimin ana nüvesini oluşturmaktadır. Lakin Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSCB) üstün gelmesiyle ideolojik bir avantaj yakalaması ve hegemon bir devlet olması, jeopolitik

dengelerin lehine gelişmesini garanti etmemiştir. Nitekim 10 senelik bir periyodun sonunda Asya, Atlantik düzenine meydan okumanın ilk adımlarını atmıştır. Rusya'nın 2000'li yıllarda başlayan yükselişini 2010 senesinde Çin takip etmiş ve her iki ülke de tek kutuplu küresel sistemi çok kutuplu bir yapıya dönüştürmek için işbirliği yapmıştır.

Asya'nın yükseliş çağının başlamasında en büyük katkıyı veren ülke, şüphesiz Çin olmuştur. 1949 yılında "utanç yüzyılı" olarak adlandırılan bir çağı geride bırakarak Çin Halk Cumhuriyeti'ni kuran Moa Zedong, modern Çin'in ilk adımını atmıştır. Zaman içinde ekonomisini toparlayan ve Batı'yla uyumlu bir model geliştiren Pekin,

1978 yılında başlattığı kültürel ve ekonomik açılımla, ABD'nin ardından en güçlü ekonomiye sahip ülke olmuştur.¹

2013 senesinde göreve gelen Şi Cinping, seleflerinden aldığı mirası daha fazla geliştirmiş ve dış politikada proaktif bir siyasetin başlamasını sağlamıştır. Geçmiş dönemdeki yöneticilerin barışçıl yükseliş politikalarını terk eden Şi, "Çin rüyasını" gerçekleştirmek için Çin ulusunu yeniden canlandırma çabası içerisine girmiştir.² Bu amaç doğrultusunda Şi tarafından duyurulan; "Çin'de Üretilmiştir 2025"³(Made in China 2025), Asker-Sivil Füzyon Stratejisi⁴ (Military-Civil Fusion), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) ve Kuşak-Yol Projesi (BRI), Pekin yönetiminin etki alanını genişletmeye yönelik önemli projeler olmuştur.⁵

Çin'in uzun yıllardır izlediği yumuşak ve uyumlu politikadan daha realist ve sinosentrikdüzenkurmaamacınahizmet eden stratejiye geçmesi, günümüzdeki yaşanan güç mücadelesinin ana fay hattını oluşturmuştur. Özellikle de 2016 yılında Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesiyle başlayan süreç, Çin ve ABD arasında ekonomik, diplomatik ve askeri bir gerilim yaratmıştır. Temelde Çin'in kendi karasularından başlayarak Afrika'nın doğu kıyılarına kadar uzanan coğrafyayı kontrol etme girişimi nedeniyle ortaya çıkan rekabet,

günümüzde gerçekleşen hegemonya tartışmalarının ana coğrafyası olan Hint-Pasifik'i gündeme getirmiştir. Söz konusu coğrafyanın yükselişine paralel olarak bölge bulunan ülkelerin de önemini arttırması, dikkat çekmiştir. Bu anlamda öne çıkan ülkelere de biri de Avustralya olmuştur.

Avustralya'nın Hint-Pasifik Stratejisi

Batıda Hint Okyanusu, doğuda Pasifik Okyanusu ve kuzeyde Güneydoğu Asya'yla çevrili olan Avustralya, Hint-Pasifik coğrafyasının merkezinde konumlanmaktadır. Söz konusu coğrafyası sebebiyle her iki bölgede de etkili olan Canberra, yakın çevresinde yaşanan ekonomik, güvenlik, diplomatik ve kültürel etkileri derinden hissetmektedir. Çin'in bölgede artan etkisinden olumsuz bir şekilde etkilenen Avustralya, kendi gücünü korumanın anahtarını, yine bulunduğu coğrafyada; yani Hint-Pasifik'te bulmuştur. Belki de Avustralya'nın coğrafi konumunu ve günümüzdeki jeopolitik duruşunu en doğru anlatan kişi, 1968 yılında yaptığı açıklamayla Hindistan Eski Başbakanı Indira Gandhi olmuştur:

"...Avustralya, dünyaya iki yönden bakar; bir tarafta Hint Okyanusu ve Asya'nın gelişen muson coğrafyası bulunur. Diğer tarafta ise Pasifik ve zengin yeni dünya yatmaktadır.

¹ "China Overtakes Japan as World's Second-Biggest Economy", *BBC*, <https://www.bbc.com/news/business-12427321>, (Erişim Tarihi: 21.07.2022).

² "What Does Xi Jinping's China Dream Mean?", *BBC*, <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-22726375>, (Erişim Tarihi: 21.07.2022).

³ Max J. Zenglein-Anna Holzmann, "Evolving Made in China 2025: China's Industrial Policy in the Quest for Global Tech Leadership", *MERICs Papers on China*, https://merics.org/sites/default/files/2020-04/MPOC_8_MadeinChina_2025_final_3_0.pdf, (Erişim Tarihi: 21.07.2022).

⁴ Elsa B. Kania-Lorand Laskai, "Myths and Realities of China's Military-Civil Fusion Strategy", *CNS*, <https://www.cnas.org/publications/reports/myths-and-realities-of-chinas-military-civil-fusion-strategy>, (Erişim Tarihi: 21.07.2022).

⁵ Herbert Raymond McMaster, "How China Sees the World and How We Should See China", *The Atlantic*, <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/05/mcmaster-china-strategy/609088/>, (Erişim Tarihi: 21.07.2022).

Avustralya, bu iki dünya arasında seçim yapmak zorunda değildir. Aralarında bir köprü görevi görebilir..."

Görsel 1: Avustralya Haritası



Hint-Pasifik'in Avustralya için önemini vurgulayan bir diğer önemli açıklama, Avustralya'nın Eski Hindistan Yüksek Komiseri olan Peter Varghese yapmıştır:⁶

"Bugün, Avustralya güvenliğinin merkezi olarak Asya-Pasifik yerine Hint-Pasifik'i düşünmek daha mantıklı... Hint-Pasifik'in bu yeni yapısı, Hint ve Pasifik Okyanuslarını birbirine bağlayarak, deniz ortamının gelecekteki stratejik ve savunma planlamamızda oynayacağı önemli rolün altını çiziyor. Hint-Pasifik, Avustralya'nın ekonomik ve stratejik çıkarlarının ağırlık merkezini temsil ediyor."

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan dönemde Kanberra, dış politikasını ve güvenlik angajmanını ABD'yle müşterek bir biçimde şekillendirmiştir. Anglo-Sakson birliğin içinde olan Avustralya, 1951 yılında Yeni Zelanda ve ABD ile ANZUS Anlaşması'nı (Australia, New Zealand, United States Security Treaty) imzalayarak Atlantik sistemi içindeki yerini yasal bir zeminde ifade etmiştir.

Bahse konu olan anlaşmanın IV. maddesinde geçen "Her bir taraf, Pasifik Bölgesi'nde taraflardan herhangi birine yapılacak bir silahlı saldırının kendi huzur ve güvenliği için tehlikeli olduğunu ve ortak tehlikeyi karşılamak amacıyla anayasal süreçlerine uygun hareket edeceğini beyan eder." ifadesi, Avustralya'nın güvenliğinin en temel korunma maddesi olarak görülmektedir.⁷

Avustralya'nın Atlantik sistemi içinde olması, Çin'in mevzubahis düzene karşı başlattığı politikada hedef ülke haline gelmesine sebebiyet vermektedir. Bölgede artan Çin tehdidine karşı politika üreten ve özellikle de Batı'yı bu bölgeye çekerek Çin tehlikesinin altını çizmek isteyen Avustralya'nın en güçlü stratejisi, Asya-Pasifik söylemini bırakarak Hint-Pasifik kavramını kullanmak olmuştur.

Hint-Pasifik'in jeopolitik bir kavram olarak kullanımı, her ne kadar eskiye dayansa da Avustralya tarafından 2012 yılında yayınlanan "Asya Yüzylında Avustralya Belgesi", isimli bir rapor, "Hint-Pasifik" kavramının kullanımının

6 . David Scott, "Australia's Embrace of the 'Indo-Pacific': New Term, New Region, New Strategy?" *International Relations of the Asia-Pacific*, 2013.

7 "Security Treaty between the United States, Australia, and New Zealand (ANZUS Treaty), 1951", *ANZUS Treaty*, https://www.ruhr-uni-bochum.de/gna/Quellensammlung/10/10_anzustreaty_1951.htm#:~:text=Each%20Party%20recognizes%20that%20an,accordance%20with%20its%20constitutional%20processes. [Erişim Tarihi: 21.07.2022].

ilk resmi örneği olmuştur. 2013 senesinde yayınlanan Ulusal Güvenlik Belgesi'nde de geçen Hint-Pasifik terimi, kavramın geçici olmadığını ve Avustralya'nın dış politikasında ve güvenliğinde kullanılacağına işaret etmiştir.⁸ Nitekim 2013 yılında yayınlanan ve sıklıkla referans gösterilen Avustralya'nın resmi savunma raporunda Hint-Pasifik kavramı, 58 defa geçmektedir.⁹

Avustralya'nın Hint-Pasifik için politika üretmesine ve Çin'in artan gücünü sınırlamak amacıyla Atlantik sistemi içinde hareket etmesine en büyük katkıyı şüphesiz akademisyen Rory Medcalf yapmıştır. Medcalf, Hint-Pasifik konseptini tarihi boyutu da dahil olmak üzere bütüncül bir yaklaşımla kavramsallaştırılmasıyla, alanda öncü bir rol oynamıştır. Dönemin Avustralya Dışişleri Bakanı'na yazdığı ve Hindistan'la ilişkilerin geliştirilmesini tavsiye eden mektubu, Medcalf'ın Hint-Pasifik kavramını vurgulamasının ilk örneği olarak bilinmektedir. Medcalf'ın mektubunda yazılan öneriler, halihazırda Kanberra'nın Hindistan politikasının özünü oluşturmaktadır.¹⁰

- Avustralya Hindistan'la ilişkilerini geliştirmelidir.
- Bölgesel oluşumlarda Avustralya, etkin bir rol oynamalıdır. Ayrıca Avustralya, Doğu Asya Zirvesi'ni önemli ve faydalı bir bölgesel forum haline getirmek için Hindistan'la birlikte çalışmalıdır.

- Avustralya, Hindistan'la yaptığı savunma tatbikatlarını arttırmalı ve bunlar, her iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin özel nitelikleri ve deneyimleri doğrultusunda gerçek operasyonel senaryolara ve ihtiyaçlara dayanmalıdır.
- Avustralya, Hindistan'la ekonomik ilişkilerini geliştirmeli ve her iki tarafın müteşebbislerinin yararını gözen özel anlaşmalar imzalamalıdır.

Medcalf'ın önerileri ve Avustralya Hükümeti'nin bu minvalde hareket etmesinin başlıca nedeni Çin'i dengelemektir. Hindistan, Çin'in hem tarihsel hem de jeopolitik rakibidir. Çin'in Hindistan'dan tehdit hissetmesi, Pekin'in stratejik yönelişini Avustralya'nın da içinde bulunduğu Pasifik'e değil; Hindistan'a yönelmesini sağlayacaktır. Böyle bir durumda Avustralya hem ekonomik hem de güvenlik açısından üzerindeki baskıyı hafifletecek ve manevra alanını genişletecektir.

Ayrıca Hint Okyanusu, ticari hareketlilik bakımından da en stratejik okyanus şeklinde değerlendirilmektedir. Hint Okyanusu, dünyanın en yoğun ticaret koridoru olarak Atlantik ve Pasifik Okyanuslarını geride bırakmaktadır. Güney, Kuzeydoğu ve Güneydoğu Asya'daki hızlı ekonomik büyüme, kaynak zengini Ortadoğu ve Afrika'yla daha güçlü ekonomik bağlar gelişmesine olanak sağlamaktadır. Dünyadaki mal ticaretinin üçte biri ve

⁸ "A Strategy for Australia's National Security 2013", *Australia Government*, <https://www.files.ethz.ch/isn/167267/Australia%20A%20Strategy%20for%20National%20Security.pdf>, [Erişim Tarihi: 21.07.2022].

⁹ "Defence White Paper 2013", *The Department of Defense*, Kanberra, https://www.defence.gov.au/whitepaper/2013/docs/WP_2013_web.pdf, [Erişim Tarihi: 21.07.2022].

¹⁰ Rory Medcalf, "Australia Relations With India", *Lowy Institute*, <https://archive.loyyinstitute.org/the-interpretor/australia-relations-india>, [Erişim Tarihi: 21.07.2022].

küresel petrol sevkiyatlarının yaklaşık üçte ikisi şu anda Hint Okyanusu'ndan geçmektedir.

Tüm bu nedenlerden ötürü Avustralya, Çin'i çevrelemek için Hindistan'ı kilit partner olarak görmektedir. Bu durumun yansıması olarak da hem söz konusu devletle hem de işbirliği yapabileceğine inandığı diğer ülkelerle ikili ilişkilerini geliştirmeye özen göstermektedir.

Görsel 2: Hint-Pasifik Geçiş Güzergahı



Yukarıda belirtildiği üzere Avustralya, Çin'i çevrelemek için Hindistan'ı kilit partner olarak görürken; başka ülkelerle de iki ilişkilerini geliştirmektedir. 2014 yılından beri Canberra, komşularıyla ikili ilişkisini organize etmek için "kapsamlı stratejik", "özel stratejik", "gelişmiş stratejik" gibi angajmanlarla bir ağ oluşturmaya başlamıştır. Bu bağlamda Avustralya Japonya'yla 2014, Singapur'la 2015, Fransa'yla 2017, Endonezya ve Vietnam'la 2018,

Hindistan, Papua Yeni Gine ve Tayland'la 2020 ve Malezya, ASEAN ve Almanya'yla 2021 yılında kapsamlı anlaşmalar imzalamıştır.

Mevzubahis anlaşmaların yanı sıra Canberra yönetimi, bölgesel anlamda etkili olan iki gruplaşmanın içinde de yer almıştır. Nitekim 2004 yılında Hint Okyanusu'nda meydana gelen tsunaminin yaralarını sarmak için bir araya gelen Japonya, ABD, Hindistan ve Avustralya'nın başlatmış olduğu "Tsunami Çekirdek Grubu", 2007 senesinde Dörtlü Güvenlik Diyalogu'na (QUAD) evrilmiştir.

Bir sene içinde dağılan grup, 2017 yılında tekrar bir araya gelmiş ve günümüzdeki şeklini almıştır. QUAD'ın önemli aktörlerinden bir olan Avustralya, söz konusu oluşumun güvenlik semsiyesi altındadır. Avustralya'nın katıldığı ve bölgede önemli görülen bir diğer oluşum ise AUKUS adıyla bilinmektedir. 15 Eylül 2021 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere ve Avustralya tarafından yeni bir bölgesel ortaklık şeklinde kurulmuştur. "AUKUS" olarak adlandırılan bu ittifak, gelişmiş bir üçlü güvenlik ortaklığının kurulmasını amaçlamaktadır. Hint-Pasifik'te ortak çıkarları savunmayı hedefleyen birliktelik; teknoloji, endüstriyel üsler ve tedarik zincirlerinin de paylaşılacağı bir anlaşma olarak duyurulmuştur.

Avustralya bahsi geçen oluşuma katılmak için Fransa'yla yaptığı ticari anlaşmayı askıya almıştır. Bu açıdan bakıldığında Canberra, stratejik müttefik olarak ABD ve İngiltere'yi görmektedir. 16 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan basın

açıklamasında Avustralya Başbakanı, Dışişleri ve Savunma Bakanları şu açıklamayı yapmışlardır:¹¹

“AUKUS; Avustralya'nın ASEAN dostlarıyla, Pasifik ailesiyle, Five Eyes ortaklarıyla ve QUAD ve benzeri kuruluşlarla olan stratejik ortaklıklar ağını tamamlayacaktır.”

Mevcut durumda Avustralya, Çin'in artan askeri gücüne karşı koyabilecek bir güce sahip değildir. Her ne kadar bir ada ülkesi olsa da donanması Çin'in Donanması'yla kıyaslandığında oldukça zayıf kalmaktadır. Bu sebeple uzak bir partner olan Fransa yerine ABD'nin etki alanına girmesi, ülke yetkilileri tarafından daha mantıklı bir hamle olarak değerlendirilmiştir. Üstelik ABD ile Avustralya arasında önemli ikili anlaşmalar da bulunmaktadır.

Görsel 3: Avustralya'nın Hint-Pasifik'teki Güvenlik Partnerleri



¹¹ "Australia to Pursue Nuclear-Powered Submarines Through New Trilateral Enhanced Security Partnership", Minister for Foreign Affairs Minister for Women, <https://www.foreignminister.gov.au/minister/marise-payne/media-release/australia-pursue-nuclear-powered-submarines-through-new-trilateral-enhanced-security-partnership>, [Erişim Tarihi: 21.07.2022].

ABD-Avustralya Ortaklığı

2011 yılında ABD ve Avustralya arasında duyurulan Amerika Kuvvet Muhafaza Girişimi (USFPI), Hint-Pasifik Bölgesi'nde havada ve denizlerde yapılacak ikili tatbikatlara olanak sağlarken; iki ordu arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemektedir.¹² 2011 senesinde başlatılan bu girişim, 2014 yılında imzalanıp yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşmayla birlikte ABD'nin askeri mevcudiyeti yasal bir zemine otururken; Güney Çin Denizi ve Batı Pasifik bölgelerine de yakınlaştığı görülmüştür.

2005 yılından beri Avustralya ile ABD arasında gerçekleşen Talisman Saber Tatbikatı, bir başka askeri işbirliği alanıdır. İki senede bir gerçekleşen tatbikat, en son 2021 yılında yapılmıştır. Yaklaşık 34.000 askerin katıldığı 2019 senesindeki tatbikat, orta ve üst düzey yoğunlukta savaşların planlanması ve yürütülmesi üzerine odaklanmıştır.¹³ 2021 yılında gerçekleşen son tatbikatta ise MIM-104 Patriot Füzesinin Avustralya topraklarındaki ilk testi yapılmıştır. Tatbikata, yedi ülkeden 17 binden fazla asker katılmıştır. Tatbikatta Patriot füzesinin fırlatılmasının yanı sıra kuvvet hazırlama faaliyetleri, kara kuvvetleri manevraları, amfibi çıkarmalar, şehir içi operasyonları ile hava muharebe ve deniz operasyonları yer almıştır. Talisman Saber, Avustralya ile ABD silahlı kuvvetleri arasındaki en kapsamlı müşterek eğitim faaliyeti durumundadır.

¹² "United States Force Posture Initiatives", The Department of Defense, <https://defence.gov.au/Initiatives/USFPI/Home/Background.asp>, [Erişim Tarihi: 21.07.2022].

¹³ "Exercise Talisman Sabre Formally Launched on Uss Ronald Reagan", Australian Aviation, <https://australianaviation.com.au/2019/07/exercise-talisman-sabre-formally-launched-on-uss-ronald-reagan/>, [Erişim Tarihi: 21.07.2022].

Çin'in denizlerdeki yetkisiz hak iddiaları karşısında Washington yönetiminin ve bölge ülkelerinin savunduğu seyrüsefer özgürlüğü (FONOP) dahilinde 2019 yılında iki ülkenin donanmaları, Güney Çin Denzinde ihtilafli bir alan olan Scarborough Kayalıkları yakınlarında önemli bir tatbikat gerçekleştirmiştir.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'nda bulunan Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze avcısı USS Preble (DDG 88) ve Avustralya Kraliyet Donanması'nda bulunan Adelaide sınıfı güdümlü füze fırkateyni HMAS Melbourne (FFG 05) tarafından gerçekleştirilen bu tatbikat, Çin'in büyük tepkisine yol açmıştır. 2017 yılında ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarının Avustralyalı meslektaşlarıyla gerçekleştirdiği geleneksel Avustralya-Amerika Bakanlar İstişare Toplantısı'nda (AUSMIN) Hint-Pasifik bölgesinin güvenliği, istikrarı ve refahına vurgu yapılırken; yasalara uygun seyrüsefer ve uçuş özgürlüğünü korumanın ve kurallara dayalı düzene bağlı kalmanın önemi vurgulanmıştır.¹⁴ 1985 yılından beri gerçekleştirilen bu istişare toplantılarında Hint-Pasifik ve seyrüsefer vurgusu, 2017 yılından itibaren ön plana çıkmaktadır. Kuşkusuz bu durum, AUSMIN'in "Özgür ve Açık Hint Pasifik" stratejisi içerisindeki önemini arttırmaktadır.

ABD'yle gerçekleştirilen tatbikatlar, Avustralya Donanması'nı güçlendirmektedir. Avustralya Kraliyet Donanması (RAN), Hint-Pasifik bölgesinde hayati bir rol

oynayan orta büyüklükte bir güç olarak bilinmektedir. RAN Filosu, 2022 yılının Mart ayı itibarıyla hizmete alınan 43 savaş gemisinden ve üç hizmet dışı savaş gemisinden oluşmaktadır. Son yıllarda RAN, yeni teçhizatlarla, eğitimlerle ve tatbikatlarla önemli bir etki kapasitesi yakalamıştır. Avustralya Eski Başbakanı Malcolm Turnbull, 2016 yılında yayınlanan Savunma Belgesi'nde "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avustralya Donanması'na yapılan en büyük canlandırma, en büyük modernizasyon ve en büyük yatırımı üstlendiğini" yazmıştır. Avustralya Hükümeti, donanmaya yukarıda zikredilen kabiliyetleri elde etmek amacıyla 50 milyar dolar gibi bir meblağ harcamıştır.¹⁵

Sonuç

Hint-Pasifik coğrafyasının son dönemde ön plana çıkması, bir yandan Avustralya gibi bölge ülkelerinin önemini arttırırken; diğer taraftan artan rekabetle birlikte ontolojik güvenlik riskleri doğurmaktadır. Avustralya'nın Hint-Pasifik stratejindeki en temel hedef; Çin karşısı bir koalisyon oluşturmak ve ABD'yle hem ikili hem de çoklu ittifaklar kurmak ve bölgesel aktörlerle güçlü ortaklıklar geliştirerek Hint-Pasifik'teki güvensiz durumu istikrara kavuşturmasıdır.

Avustralya'nın bahse konu olan hedefindeki en önemli zayıflığı ise Çin'e bağlı ekonomisi ve bu ülkeyle karşılaştırıldığında, zayıf durumda olan donanmagücüdür. Özellikle sondönemde

¹⁴ "Joint Statement AUSMIN 2017", *The Department of Defense*, <https://www.dfat.gov.au/geo/australia-us-relationships/ausmin/2017>, [Erişim Tarihi: 21.07.2022].

¹⁵ Jan Hernik, "Australia's Role in the Indo-Pacific Strategy of the United States", *Warsaw Institute*, https://warsawinstitute.org/australias-role-indo-pacific-strategy-united-states/#_ftn17, [Erişim Tarihi: 21.07.2022].

Çin'in Pasifik ülkeleriyle işbirliğini derinleştirmesi ve Solomon Adası'yla güvenlik anlaşması imzalaması, bölgeye sadece 2000 km uzaklıkta bulunan Kanberra için risk taşımaktadır. Yakın geçmişte gerçekleşen seçimler sebebiyle Avustralya'nın gelecek dönem stratejisi merak edilirken; yeni seçilen İşçi Partisi Lideri Anthony Albanese'nin ilk uygulamaları, katı bir ABD destekçisi olacağına habercisi şeklinde değerlendirilmektedir. Zira henüz oy sayımı devam ederken Albanese, yemin ederek Japonya'da düzenlenen QUAD Zirvesi'ne katılmıştır. Ayrıca Pasifik ülkeleriyle yeni işbirliklerine gideceğini de açıklamıştır.

Hint-Pasifik bölgesi gelecekte, birçok ülke için olduğu gibi Avustralya açısından da ana odak noktası olacaktır. Hint-Pasifik ya da Özgür ve Açık Hint-Pasifik söyleminin ilk kullanıcıları arasında olan Avustralya, önemli bir jeopolitik hat üstünde yer alması sebebiyle uluslararası ilişkilerde adından daha fazla söz ettirecek ve bölgesel ittifaklarda ön plana çıkacaktır.

YAZAR

Mustafa Cem Koyuncu, Karabük Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler bölümünde Master öğrencisi olup Hint-Pasifik Bölgesi, ABD-Çin Rekabeti, uluslararası güvenlik, jeopolitik ve stratejik araştırmalar alanları üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Karabük Üniversitesi'nde eğitimine başlamadan önce, Boğaziçi Üniversitesinde Lisans eğitimini tamamlamıştır. Özel sektörde yöneticilik tecrübesi kazanmasının ardından Koyuncu, kariyerine ANKASAM'da devam etmektedir. Koyuncu, ileri seviyede İngilizce bilmektedir.



ANKASAM

STRATEJİK BAKIŞ

ÇANKAYA MAHALLESİ, CEMAL NADİR SOKAK, NO: 9, 06690, ÇANKAYA - ANKARA/TÜRKİYE
TEL: +90 312 474 00 46 · FAKS: +90 312 474 00 45 · E-POSTA: info@ankasam.org

COPYRIGHT © 2021

Bu yayının tüm hakları Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi'ne (ANKASAM) aittir. 5846 sayılı fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kaynak göstererek yapılacak makul alıntılar dışında ANKASAM'ın izni olmaksızın yayının tümünün veya bir kısmının elektronik veya mekanik (fotokopi, kavit ve bilgi depolama, vd.) yollarla basımı, yayını, çoğaltması veya dağıtımı yapılamaz. Bu çalışmada yer alan görüş ve değerlendirmeler yazarına ait olup, kurumsal olarak ANKASAM'ın resmi görüşünü yansıtmaz.

PARA İLE SATILAMAZ